



PREVIEW EDITIE VAN E-BOOK



Joanne Nihom & Esther Voet

Hotspots Israe



Inhoud

Israel anno nu

Hedonistisch Tel Aviv: shoppen en feesten

All that Jazz!
The place to be
Bauhaus
Designmekka
Geschiedenis in foto's
Jong genie
Cool
Handgemaakt
Franse chique
Onvoorspelbaar
Kleurrijke cocktail
Alles van de boom
Thais in Tel Aviv
Dark underground
Gestolde passie
Newsweek
Hippe gerechten
Legendarisch
Nostalgisch hip
Vrouwelijk en comfortabel
Hof van Eden
Good night...
Shabby chique
Stijlvol nostalgisch
The Tel Aviv experience
Om te ontmoeten
Met een boodschap
Zien en gezien worden
Klassieke punkrock
World Restaurant
Figuratieve kunst
Made in Israel
A real treat!
Legendarisch
Japans vrouwelijk
Mediterrane sfeer
Niet te missen!
Tapas, tapas, tapas
Slapen in bloemen
Culinaire smeltkroes
Moderne kunst
Goed gezelschap
Jaffa: historie in een nieuw jasje
Bijzonder contact
Fan van Yona
Relax!
Keramik en vintage
Eten in de huiskamer
Culinaire One-Stop-Shop
Israelisch met Italiaanse twist
Zuid-Italiaans aan zee

Yayin we ochel (wijn en eten)
Israelisch design
Van knopen tot goud
The best choumus in town
Be creative

Jeruzalem: combi van oud en nieuw

Grensverleggend
Trendy
Holistische balans
Za'atar en Jeruzalemse salie
Perfectie
Koloniaal sfeertje
Culinaire tournee
Hoogstaande kunst
Master Chef
Sweet delight
The good vibes!
Ongedwongen sfeer
Netwerken
Modern Halachisch
Blik op de toekomst
Exclusief Israelisch
Dancing
Antiek snuffelen
Romantiek
Te gekke Gifts!

Centraal Israel: Toscaans aandoende landschappen

Een beetje Frankrijk...
Vleugje Mediterranee
Boker Tov!
Duizend-en-één-nacht
Kleurrijk
Voor iets anders dan vlees
Arabische haute cuisine
Dobberen in wijn
Borrelen in Herzliya
Vegetarisch smullen
Wegdromen in een grot

Het Noorden: groen en schone lucht

Met dank aan mama
Iedereen welkom
Tot diep in de nacht
Voor de echte carnivoor
Druzische gastvrijheid
Wijn en honing
Niet voor snobs
Historisch genieten
Geschenk met betekenis

Wegdromen
Eigenzinning
Cranberry's en walnoten
Voor de echte kunstliefhebber
Twee culturen samen
Pralinette
One day show
Stilte!
Oosterse sferen
Modern en klassiek
Exclusief
Jasmin Mansion
Paradijselijk
Kajakken voor de lunch
Joods-Arabische fusion
'Tuval' bestaat wel!
Hippieachtig Klil
Tabun
Café Klil
In the middle of nowhere
Keramik
Tussen de olijven
Hip en Trendy
Zachte huid
Tour de Galil
Dineren aan de spoorweg
Kibboetsleven
Warmwaterbronnen
Echte eetcultuur
Weven voor vrede
De Golan
Wijn met krans
Jippiejee!
Zelfgemaakt
Op het paard
Floaten
Het verleden en het heden

Het zuiden: de roep van de woestijn

Bedoeïenenkunst
Meer achtergronden
Kunst in de woestijn
Zingende boeken
Desert Daughter
Du pain, du vin, du 'gwina'
Des(s)ertwijn
Blik op de sterren
Voor de backpacker!
Onthaasten
Een oase in de woestijn
Lama Picknick
Back to the roots
Vrijheid, stilte en woestijn
Fata Morgana
Eten, drinken en dansen in

de haven
Lekker en gezond
Topontwerpers
Party Heaven
Asian Fusion
Floaten, dobberen of een duikje?
Feesten tussen de kamelen
Met de tuktuk

De specials!

The Israel Trail
Go Wild!
Lechaim!
Gastronomische ontdekkingsstocht
Voor de architectuurliefhebber
Fashionista's wet dream
A night in town
Geen mainstream
Klil verkennen
De geheimen van de woestijn
Bedoeïenen gastvrijheid
Spoorzoeken
Theatre guide!
Romantisch avontuur

Tien musea die het bezoeken waard zijn

Israel Museum
Yad Vashem
Het museum voor Islamitische kunst
Beit Hatfutsot
Design in Holon
Ilana Goor Museum
Artistieke broedplaats
Kunstzinnige kibboets
Openluchtmuseum
Kunst in de Negev

Tien plekken die je gezien moet hebben

Tel Dan
De heuvels van Galilea en Israels noordgrens
Ceasarea
De muren van Jeruzalem
De Soreq grot
Ein Gedi en de Dode Zee
Masada
Yeruham
Makhtesh Ramon
Timna Park

Israel anno nu



Als we aan Israel denken, krijgen de meesten beelden van stenen gooierende Palestijnen of in het zwart geklede, strak voor zich uit kijkende, orthodoxe Joden. Een aantal van ons krijgt in het beste geval beelden van Bijbelse plaatsen die we kennen van de verhalen uit onze jeugd.

Laten we je uit de droom helpen: dat beeld klopt niet.

Tel Aviv werd kortgeleden uitgeroepen tot Gay Capital of the World. De wereldberoemde trendwatcher Lidewij Edelkoort exposeerde in het spiksplinternieuwe Holon Museum of Design. Armin van Buuren treedt geregeld op tijdens nachtelijke housefeesten in de Negev woestijn.

De Israëliëse vrouwen hebben hun 'klederdracht' van T-shirt, spijkersshort en 'sandalim' waar ze tot de jaren 80 in liepen, definitief verruild voor hoge hakken en design zonnebril. Ontwerpers openen winkel na winkel voor een echte shop-till-you-drop experience. Sterrenrestaurants schieten als pad-denstoelen uit de grond, her en der vind je boetiekhotels, in heel het land heb je gerenommeerde

galeries en de strandtenten langs de zonovergoten kusten doen niet onder voor de hipste Zuid-Europese.

Maar ook zijn er ecovriendelijke dorpen met aandacht voor rust en bezinning en legio vegetarische, biologische restaurants; het land staat in de top 5 van meest vegetariërvriendelijke landen.

Israel bruist en dát Israel willen wij in deze gids laten zien. Want zonder dit Israel is je beeld niet compleet. Israel is een ultiem vakantieland geworden, waar je tot april kunt skiën op de berg Hermon, het hele jaar door kunt drijven in of kuren in de Dode Zee, of zwemmen in de azuurblauwe Rode Zee, boordevol koraal en tropische vissen.

Het is een land waar je doorheen kunt trekken, door steeds weer een veranderend landschap, en dat allemaal zonder honderden kilometers te hoeven rijden want het land is ongeveer een half keer zo groot als Nederland.

De heuvels van Noord-Galilea zijn bedekt met cederbossen, de Jisraelvallei biedt prachtige vergezichten en dan is er de Negev woestijn die je kan betoveren. Daarnaast zijn er, als je er zin in hebt, oeroude archeologische vindplaatsen en unieke geologische natuurverschijnselen. Overal vind je originele plekjes om te overnachten of onverwachte tentjes voor een fantastische maaltijd. Dát Israel hebben we in dit boekje geprobeerd te vangen.

Duik in het nachtleven van Tel Aviv, vergaap je overdag aan de Bauhaus-architectuur, of doe een wijntour op de Golan. Zweef met een luchtballon over de woestijn of mis een paar uurtjes slaap voor een blik op de magische sterrenhemel.

Met deze gids kun je het échte Israel ontdekken; het Israel van de 21ste eeuw, dat misschien wel meer te bieden heeft dan alle verhalen uit het verleden tezamen.

Copyright Lee Balot



Hedonistisch Tel Aviv: shoppen en feesten

In 1910 was Tel Aviv, vertaald Lenteheuvel, nog niet veel meer dan een zanderige duin. Nu is het een bruisende metropool die Europese steden in veel opzichten naar de kroon steekt. Deze stad ligt op net 60 kilometer van het religieuze centrum van de wereld, Jeruzalem, maar ademt een totaal andere atmosfeer. Dit is dé stad voor iedereen die houdt van een bruisend nachtleven, 'fantastic' bars, meeting points, boetiekhotels en het is een walhalla voor designfreaks en fashionista's. De Lonely Planet bombardeerde Tel Aviv tot een van de tien beste steden ter wereld voor liefhebbers van het nachtleven en werd ook genoemd in de Top 10 van de hedonistische city breaks. Daarnaast is een aantal oude buurten in Tel Aviv de laatste jaren van verloederd omgetoverd tot echte places to be, denk aan Neve Tzedek. HotspOTs Israel heeft die locaties apart beschreven, dus als je een dagje Jaffa wil doen, heb je alle musts op een rijtje. Israel HotspOTs dompelde zich onder in de wereld die Tel Aviv heet. Dit zijn onze tips!

Copyright Dan Peretz



7. Cool

De modeontwerpen van Yosef zijn trendy, origineel en vooral heel cool!



Yosef, Dizengoff Street, 213 Tel Aviv.
Tel: 03-529 89 91 www.yosefperetz.com

8. Handgemaakt

Elk handgemaakt sieraad van Dori Csengeri is uniek en een kunstwerk op zich. Beroemdheden die de sieraden van Dori al hebben ontdekt: Cynthia Nixon (Sex and the City), Sienna Miller, Bar Refaeli, Joan Collins, Sharon Stone, Netasha Bedingfield, Miss USA Kristen Dalton, Miss USA Crystle Stewart en Leighton Meester (Gossip Girl).



Dori Csengeri, Dizengoff Street 242, Tel Aviv.
Tel: 03-604 32 73 www.DoriCsengeri.com

38. Slapen in bloemen

In het hart van het schilderachtige Neve Tzedek vind je het boetiekhôtel met dezelfde naam. Het hotel heeft een prachtig interieur, een badkamer die je thuis ook wil hebben, en heel veel verse bloemen.



Boetiekhôtel Neve Tzedek, Degania Street 4, Tel Aviv.
Tel: 054-207 07 06 www.nevetzedekhotel.com

39. Culinaire smeltkroes

In een historisch gebouw in het oude Neve Tzedek vind je Catit van chef Meir Adoni (zie ook nr. 17). Adoni staat bekend om zijn exquise gerechten waarbij hij traditionele en moderne technieken gebruikt: de Israëlische culinaire smeltkroes op z'n best. Heb je echt iets intiem te vieren, dan zijn er twee ruimtes voor een privé-diner. Ook is er een ruimte voor tot 14 gasten, ideaal voor een familie-diner of vergadering, en dan is er nog de stadstuin. Open van maandag tot zaterdag.

Copyright Dan Peretz



Catit, Heichal Talmud Street 4, Neve Tzedek Tel Aviv.
Tel: 03-510 70 01 Facebook: <http://www.facebook.com/catit.tlv>

8 Tien musea die het bezoeken waard zijn

Copyright Ran Erde



Kunst, wetenschap en het culturele leven staan in Israël op een hoog niveau. Het land telt het grootste aantal musea per hoofd van de bevolking. Omdat Israël een land van immigranten is, heeft iedere bevolkingsgroep karakteristieke artefacten geïmporteerd, die een boeiende caleidoscoop oplevert. Wil je een idee krijgen van de grootste cultuur- en kunsthistorische schatten, dan kun je je met een bezoek aan onderstaande musea een goed beeld vormen. Sommige musea, zoals Yad Vashem, zullen een onuitwisbare indruk op je maken.

Jeruzalem: combi van oud en nieuw

Opgetrokken uit 'Jeruzalem steen', wordt deze gouden stad als het centrum van de wereld gezien. Over iedere vierkante meter is een verhaal te vertellen van koningen, kruisvaarders, sultans en de bijbehorende intriges. In de oude stad, niet meer dan een paar vierkante kilometer groot, kun je de geschiedenis letterlijk aanraken, tenminste, als je alle mythen en legenden die over dit kleine gebied de ronde doen als historisch ziet. Jeruzalem heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht omdat hier allerlei religies zijn vertegenwoordigd en allerlei aanhangers daarvan door elkaar lopen. Maar hoe zit het met de toerist die iets anders wil zien dan alleen de Klaagmuur, de Rotskoepel en de Via Dolorosa? Geen nood, ook de 21ste eeuw heeft hier zijn intrede gedaan. Hoewel devotie hier nooit ver weg is, biedt Jeruzalem een ideale mix van oud en nieuw, van Arabisch en Joods, van Oosters en Westers. Wij concentreren ons op dat ándere gezicht van de heilige stad, dat, gecombineerd met de standaard must sees een zeer complete ontdekkingsreis biedt.



7. Culinaire tournee

Ooit was Mahane Yehuda de plek waar arme mensen hun boodschappen deden. Maar nadat de markt zo'n tien jaar geleden werd gerenoveerd, shopt nu tout Jeruzalem er. Er is van alles: de leukste restaurantjes, broodboetieks, bijzondere kruiden, galerieachtige winkels, de halvakoning, kaas-soorten uit de hele wereld, maar ook groenten, fruit, vlees en vis. Een aanrader: de sapjesman. Terwijl hij in je ogen kijkt en je handen vasthoudt, stelt hij zijn diagnose en maakt vervolgens een sapje van fruit, groenen en kruiden waar je je helemaal lekker van gaat voelen. Mahane Jehuda, ten zuiden van Yafo Street en ten noorden van Bezalel Jeruzalem.



8. Hoogstaande kunst

De Jeruzalem Artists' House is gevestigd in een historisch gebouw, ooit het gebouw waar in 1906 Boris Schatz de prestigieuze Bezalel Academie voor Kunst en Vormgeving startte. Een veelheid aan Israëliische en internationale kunstenaars showen hier hun werk.

Copyright Sholomo Serry



The Jerusalem Artists' House , Shmuel Hanagid 12, Jeruzalem.
Tel: 02-625 36 53 www.art.org.il

17. Dancing

Swingen in Jeruzalem, ook dat kan, en tot in de vroege uurtjes. Op deze locatie was ooit een speelgoedwinkel gevestigd, en nu kun je uit je dak gaan onder leiding van de bekendste dj's van Jeruzalem. Nederlandse correspondenten kennen hier de weg.

Copyright Igor Faberov



Bar Hatzatzua (Speelgoed), Dhu Nuwas Street 6, Jeruzalem.
Tel: 02-623 66 66 www.thetoybar.com

18. Antiek snuffelen

Een bijzondere winkel voor handgemaakte en antieke sieraden. Van Victoriaans, Edwardiaans en Art Deco tot stijlen uit het Midden-Oosten. Dit is een heerlijke winkel om gewoon rond te snuffelen en zomaar een paar mooie antieke oorbellen te zoeken.



Ophir, Yaffo Road 38, Jeruzalem.
Tel: 02-624 90 78 www.ophir-jewelry.com

Het zuiden: de roep van de woestijn



Hoewel het zuiden bij de politici in Jeruzalem altijd een beetje het ondergeschoven kindje is geweest, is de droom van David Ben Goerion (de eerste premier van Israël) om de Negev te ontwikkelen, een heel eind gekomen. Ieder jaar verplaatst de groene grens van Israël zich een beetje verder naar het zuiden, wat inderdaad doet denken aan het cliché dat de woestijn zal bloeien. De Negev bestaat uit een groot woestijngebied met zandduinen, heuvels en rotsen. De woestijn zelf heeft een bijzondere schoonheid, en je zult ook zien dat zij in heel veel verschillende soorten landschappen komt. De hoofdstad is Be'er Sheva, niet alleen voor de Negev woestijn, maar ook voor de Bedoeïenen die nog steeds door het landschap trekken. Op donderdag verzamelen ze zich op de wekelijkse markt. Leuk om daar een kijkje te nemen.

Omdat de grens van het groen nu zo snel naar het zuiden trekt, lijkt de Negev-hoofdstad wel heel erg aan het noordelijke randje van de woestijn te liggen. Weet dat dat nog geen halve eeuw geleden heel anders was. Heb je oog voor de schoonheid van de woestijn, dan is het echt de moeite waard om richting zuiden te trekken en zelfs een paar dagen te gaan hiken. Je zou bijvoorbeeld een deel van de Israel-trail (een Israëlische variant op ons Nederlandse Pietspad) kunnen doen. En hou je van feesten en hedonistisch vakantie vieren? Ook dan is het goed toeven in dit deel van het land, want Eilat, in het uiterste zuidelijke puntje, is party paradise. Vanaf de stranden van deze badplaats heb je uitzicht op de Jordaanse, Egyptische en Saoedische kust, dat laatste een land waar het leven wel heel erg veel verschilt van dat in Eilat.

9 Tien plekken die je gezien moet hebben



Het is bijna onvoorstelbaar om te zien hoe veelzijdig Israël is, vooral als je bedenkt dat het land binnen de groene lijn van 1967 slechts de helft van het oppervlak van Nederland meet. Je kunt weken door Israël reizen en dan nog lang niet alles gezien hebben. Maar wil je de belangrijkste hoogpunten op je lijstje zetten, dan hebben we hierbij wat tips. We hebben ze van noord tot zuid op een rijtje gezet.

1. Tel Dan

Het nationale park Tel Dan is een prachtcombinatie van archeologie en natuur. De flora in dit deel van Israël is overdadig vanwege de aanwezigheid van water dat afkomstig is van de Golan Hoogvlakte en de Hermonberg. Ooit was Dan de noordelijke hoofdstad van het rijk. Sinds de jaren 90 hebben er belangrijke opgravingen in dit deel van het land plaatsgevonden. Niet alleen vonden archeologen bijzondere bogen en andere artefacten op deze plek, ook vonden ze de Tel Dan Stèle uit de 9^e eeuw voor de gewone jaartelling waarop voor het eerst de naam van het 'Huis van David' voorkomt. Je vindt de stèle in het Israel Museum in Jeruzalem, zie het hoofdstuk musea. Nog steeds vinden in dit gebied opgravingen plaats, maar ben je niet dol op oude stenen, dan heeft de rivier de Dan ook nog de prachtigste natuur te bieden, voor jong en oud. Huur een mountainbike of volg één van de wandelroutes die je voor een deel dóór de rivier leidt. Bezoekers noemen dit vaak de groene jungle van Israël.



Tel Dan, langs route 99, ten noorden van Kiryat Shmona.
Tel: 04-695 02 18

2. De heuvels van Galilea en Israëls noordgrens

Voor deze route heb je een auto nodig, maar hij is meer dan de moeite waard. We beschrijven hem vanuit het oosten, maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om hem vanuit het westen te rijden. We beginnen bij Sefad, de stad die ook uitgebreid aan bod komt over ons hoofdstuk Het Noorden. Van daaruit gaat het via de 8900 richting noorden en vervolgens sla je links af naar de 89, die je volgt tot Sasa en daar sla je rechtsaf richting 899. Die volg je helemaal tot aan Even Menachem en van daaruit rijd je door richting Shomera. Bij Shomera ga je richting noorden en kom je uit op de 8993. Het is inderdaad even puzzelen, maar we beloven je, de schoonheid van het landschap maakt het meer dan de moeite waard. Als je de 8993 volgt, kom je recht langs de Libanese grens, waar je op de hoger gelegen heuvels aan de andere kant van de grens de vlaggen van Hezbollah, een gevaarlijke tegenstander van Israël in het conflict, ziet wapperen. Volg de 8993 helemaal, het gunt je ook een blik op het prachtige landschap van Libanon. Je komt langs allerlei Joodse, Arabische en Druzendorpen. Op een gegeven moment kom je weer uit bij de 899, die je richting westen kunt vervolgen. Een prachtige route die je goed kunt combineren met een verblijf in Agziv (zie introductie hoofdstuk Het Noorden).



7. Masada

Een absolute must. Niet alleen vanwege de unieke geschiedenis van dit fort in de woestijn, maar ook om de fenomenale uitzichten over de Judeawoestijn en de rode bergen van Jordanië. Masada ligt op een enorme rots midden in de woestijn aan de rand van een opgedroogd gedeelte van de Dode Zee. Het ligt ten zuiden van Ein Gedi. Aan Masada is een boeiende geschiedenis verbonden. Ooit was het een buitenpaleis van koning Herodes. Toen in het jaar 70 van de gewone jaartelling Jeruzalem werd verwoest, bezette een groep fanatieke Joden Masada: een vrijwel onneembare vesting. De groep kon zich hier verschansen omdat Masada beschikte over enorme cistrens waarin water dat 's winters uit de bergen kwam, kon worden opgeslagen. Uiteindelijk, na een lange belegering, legden de Romeinen een soort ram aan en werd Masada ingenomen. Maar de bewoners weigerden zich over te geven, ze pleegden voor de inname collectief zelfmoord. Vanaf de vesting heb je niet alleen een fantastisch uitzicht, maar ook kun je nog precies de resten van de kampe-menten van de Romeinen zien liggen.



Masada, langs snelweg 90.

Tel: 08-658 41 17 www.israeltraveler.org/en/site/masada-museum-of-masada-national-park

8. Yeruham

In het hart van de Negev ligt een van de best bewaarde geheimen van de woestijn: een kleine stad met een groot hart – Yeruham, een eigentijdse oase in de Negev. Er is van alles te doen, zo kun je een fietstocht maken langs allerlei culturele plekken en stops in adembenemende woestijnlandschappen. Bezoekers krijgen een kaart van de route, verklarende materialen, een raadsel op te lossen langs de route, en een persoonlijke gids. Op die manier ontdek je de geheimen van deze historisch rijke regio, kun je een blik werpen op verleden en heden, en krijg je een kijkje in de toekomst. Klim op de gemarkeerde tracks aan de Rahmeh Range en zijn prehistorische site, de op een na grootste in Israel, met een adembenemend uitzicht naar het oosten richting de Makhtesh (zie tekst hierna) en de kust van Israel naar het westen. Je kunt hier birdwatchen en kom je zo in oktober/november, dan bloeien overal de Yeruham krokussen. Bezoek het gedeeltelijk gerestaurerde Nabatees/Byzantijnse fort dat ooit deel uitmaakte van de Specerijenroute. Er is een likeurstokerij en je kunt in diverse kleine hotels overnachten. Er is nog veel meer te doen op deze plek, maar we laten die ontdekkingen aan jou over.

Copyright Or Alexenberg from Yeruham



Yeruham, Atid Bamidbar 08-658 54 84 of 050-722 70 62 www.bamidbar.org

8 Tien musea die het bezoeken waard zijn

Copyright Ran Erde



Kunst, wetenschap en het culturele leven staan in Israël op een hoog niveau. Het land telt het grootste aantal musea per hoofd van de bevolking. Omdat Israël een land van immigranten is, heeft iedere bevolkingsgroep karakteristieke artefacten geïmporteerd, die een boeiende caleidoscoop oplevert. Wil je een idee krijgen van de grootste cultuur- en kunsthistorische schatten, dan kun je met een bezoek aan onderstaande musea een goed beeld vormen. Sommige musea, zoals Yad Vashem, zullen een onuitwisbare indruk op je maken.

10 Nawoord



We hebben dit boekje met de grootste zorg samengesteld, maar je ziet dat Israël niet zo georganiseerd is als Nederland. Niet iedere plek heeft een straatnaam, een adres of een huisnummer. Zo gaat dat soms, zeker bij kibboetism en moshavim. Maak je geen zorgen, een tomtom of google maps vinden ze zo.

Ook veranderen zaken in dit land soms sneller dan het licht. Hou daar rekening mee, een zaak kan na onze publicatie ineens zijn overgenomen of opgedoekt. Mocht je daarachter komen, kun je ons dat laten weten? Zo kunnen wij dat voor een volgende versie updaten.

En verder vragen we je hulp. Heb je een prachtige plek of interessant adres gevonden waarvan jij denkt: dat is typisch iets voor de HotspOTs? Vertel het ons! (je naam wordt dan bij de volgende versie genoemd, als je dat wil, uiteraard).

Voor bovenstaande, voor vragen of voor andere informatie kun je contact opnemen met: hotspotsisrael@hotmail.com en/of info@hotspotsisrael.com

Kijk ook op:

www.hotspotsisrael.com

Twitter: twitter.com/HotspOTs_Israel

Facebook: <https://www.facebook.com/pages/Hotspots-Israel/119419668264375?fref=ts>

HotspOTs Israel

Dit jaar bestaat Israel 65 jaar. Om je een indruk te geven van het Israel anno 2013, stelden Joanne Nihom en Esther Voet een boekje samen dat je een beeld geeft van wat er allemaal in dit land te doen is. Israel heeft zich ontwikkeld tot een prachtig vakantieland, met heel veel adressen om je te ontspannen, om te winkelen of te ontdekken.



Joanne Nihom



Esther Voet

Joanne Nihom is freelance journaliste, haar specialisatie is co-existentie tussen Joden en Arabieren in Israel.

Esther Voet is directeur van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel en voormalig hoofdredacteur van het Nieuw Israelietisch Weekblad.

Als freelance journalist was zij onder meer gespecialiseerd in reisverhalen.

HotspOTs Israel is een uitgave van Hilah Productions
Uitgave mei 2013

te koop via www.boekenbestellen.nl